

Unieke 13 daagse rondreis Israël- Jordanie

van 28 april – 10 mei 2019

Op deze reis maakt u kennis met de prachtige cultuur en natuur van Israël en met het mysterieuze en gastvrije Jordanië. Een aanrader voor iedereen die in de voetsporen van de Bijbel wil gaan. In beide landen komen de Bijbelse verhalen tot leven!

In Jordanië brengen we onder andere een bezoek aan de uit rode zandsteen opgetrokken stad Petra en de berg Nebo van waar uit Mozes het beloofde land zag. In Israël bezoeken we onder andere het Timna park met de kopermijnen van Salomo en bekijken een replica van de Tabernakel. Natuurlijk ontbreekt een verblijf in Jeruzalem niet. Overnachting in goede hotels op basis van logies, ontbijt en diner.



Dag 1- Zondag 28 april aankomst Ben Gurion

Aankomst op de luchthaven van Ben Gurion. Overnachting Ruth Daniel Residence in Tel Aviv.



Dag 2- Maandag 29 april Caesarea – Zichron Ya'acov - Akko

Bezichtiging van de archeologische opgravingen van de oude havenstad Caesarea. Bezoek aan Zichron Jaacov: het first Alya museum vertelt de strijd van de eerste pioniers in Israël – Rondleiding kruisvaardersburcht in Akko. Overnachting omgeving Hula vallei.

Dag 3- Dinsdag 30 april Golan Hoogvlakte - Tsfat

Rondrit over de Golan hoogvlakte – wandeling door het natuurreserveaat de Dan – bezoek aan het kunstenaarsplaatsje Tsfat. We sluiten onze dag af met een boottocht over het meer van Galilea. Diner en overnachting omgeving Hula vallei.

Dag 4- Woensdag 1 mei Tiberias - Jordanië

Bezoek aan Kapernaüm / De Berg der Zaligsprekingen / Tabgha, de plaats van de broodvermenigvuldiging. Nazareth Village. Hier krijgen we een interessante rondleiding die ons laat zien hoe het leven van de inwoners van Nazareth 2000 jaar geleden was. Oversteek grens Jordanië - naar de hoofdstad van Jordanië, Amman. Diner en overnachting in Amman.

Dag 5- Donderdag 2 mei Amman – Jerash.

We maken een stadtour door Amman. Verder staat een bezoek aan Jerash op het programma. Hier ziet u de overblijfselen van een stad uit de Romeinse tijd. Diner en overnachting Amman.

Dag 6- Vrijdag 3 mei Nebo - Madaba – Kerak

In de ochtend rijden we de berg Nebo op. Van hieruit zag Mozes het Beloofde Land. In Madaba zien we de wereldberoemde Byzantijnse mozaïeken. Hier bevindt zich ook de oudste landkaart gemaakt uit 3 miljoen steentjes. Onderweg bezoeken we de kruisvaardersburcht van Kerak die op een hoogte van 900 meter ligt. Via de Kings Highway rijden we naar Petra voor diner en overnachting.

Dag 7- Zaterdag 4 mei Petra – Wadi rum

We brengen we een bezoek aan de uit rode zandsteen opgetrokken stad Petra. Deze hoofdstad van de Nabateeërs is slechts te bereiken via een smalle kloof na een werkelijk schitterende wandeling. De stad werd in de rotsen uitgehakt. Indrukwekkend zijn de rotsgraven en de prachtige façade van de Schatkamer. We zullen deze prachtige woestijn verkennen per jeep. Diner en overnachting Aqaba.

Dag 8- Zondag 5 mei: oversteek naar Israel – Timna

In de ochtend steken we de grens over naar Israël. De Israëliische gids wacht ons daar weer op. Bezoek aan Timna Park in de Negev woestijn: de replica van de Tabernakel en de kopermijnen van Salomo. Diner overnachting aan de Dode zee.

Dag 9- Maandag 6 mei Dode Zee

De reis is niet compleet zonder het drijven in de Dode Zee. Bezoek aan Qumran (vindplaats van de boekrollen), Ein Gedi (David en Saul), Massada. In de avond bezoeken we de Citadel van David. Door middel van een klank en licht voorstelling wordt ons de geschiedenis van Jeruzalem van het verleden tot het heden verteld. Diner en overnachting Jeruzalem.

Dag 10- Dinsdag 7 mei Bethlehem - Jeruzalem

Bezoek aan het Holocaust memorial Yad Vashem, we rijden langs de Menora. In Bethlehem bezoeken we de Geboortekerk en de velden van Efratha. Diner en overnachting in Jeruzalem.

Dag 11- Woensdag 8 mei Jerusalem

Jeruzalem - de Olijfberg. Vanaf hier hebben we een schitterend uitzicht over de stad. We wandelen langs de Joodse graven en Dominus Flevit naar de Hof van Getsemane. Verder gaat het over de Via Dolorosa waar we o.a Bethesda en Ecco

Homo bezoeken en we gaan naar de Christelijke wijk waar zich de Heilige Grafkerk bevindt. In de Joodse wijk bezoeken we de Hurva Synagoge en het Cardo. In de Romeinse periode was dit een overdekte winkelstraat. Verder gaat het naar de Klaagmuur. We sluiten onze middag af met een bezoek aan de Graftuin.

Dag 12 - Donderdag 9 mei Jerusalem Yom Ha'atsmaet

Jom Ha'atsmaet is de Israëliische Onafhankelijkheidsdag. Op 14 mei 1948 werd door David Ben-Gurion in Tel Aviv de onafhankelijkheidsverklaring van Israël voorgelezen, waarmee de staat Israël werd opgericht. We hebben een vrije dag in Jeruzalem en de mogelijkheid om de souks te bezoeken of bijvoorbeeld een wandeling te maken over de muren van Jeruzalem.

Diner en overnachting in Jeruzalem.

Dag 13 – Vrijdag 10 mei

Terugvlucht naar Nederland.

Prijs op basis van een 2 persoonskamer

15 – 19 personen	€ 2335,00
20 – 24 personen	€ 2220,00
25 – 29 personen	€ 2142,00

Toeslag 1 persoonskamer: €560,00

Inbegrepen in de reissom

- Vlucht Amsterdam – Tel Aviv
- Luchthavenbelastingen / brandstoftoeslag
- Accomodaties op basis van halfpension (ontbijt en diner)
- Vervoer per luxe touringcar muv dag 12
- Entree gelden volgens het programma
- Nederlands sprekende Israelische gids t/m dag 11
- Uitreisbelasting Israel – Jordanie.
- Informatiebijeenkomst voorafgaand aan de reis.

Niet inbegrepen in de reissom

- Lunches
- Drankjes tijdens de maaltijden - en persoonlijke uitgaven
- Reis – en annuleringsverzekering

- Fooiengeld € 75,- pp. Fooi is een vast deel van het loon in Israël-
- Gids, chauffeur, personeel hotels -
- Bijdrage Stichting Garantiefonds € 15,- per boeking
- Toeslag administratiekosten € 25,-
- Toeslag 1 persoonskamer € 560,-
- Eventueel vluchttoeslag

Fooienbedrag aan het eind van de reis te voldoen bij de reisleider

Dit is € 75,- per persoon.



Uw paspoort dient 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn!

Informatie en aanmelding bij anneke@chayareizen.com / 06-53720539

Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met Israël IDOED reizen te Doetinchem en My Tours, Israël .