

Gemeentereis naar Israel

onder geestelijke begeleiding van Ds. Wim Hortensius

Protestantse gemeente Hattem

9 daagse Loofhuttenreis van 25 september – 3 oktober 2018

Op deze reis nemen we u mee naar bekende Bijbelse plaatsen uit het oude en nieuwe Testament. We maken kennis met de locale bevolking met hun specifieke levensstijl en achtergrond. Ook hebben we ontmoetingen aan zowel Israelische als Palestijnse kant. We reizen tijdens het Loofhutten feest door Israel en dat maakt de reis extra bijzonder.

Het Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaiwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Deze tentjes zien we in de tuinen in Jeruzalem en op de balkons. Alles ademt de sfeer van het feest! Het loofhuttenfeest wordt afgesloten met Simchat Thora. Deze afsluiting maken we mee bij de klaagmuur in Jeruzalem, waar gedanst en gezongen wordt.

We besteden op deze reis aandacht aan de drie wereldreligies: het Jodendom, het Christendom en de Islam. In Tsfat, het centrum van de joodse mystiek, maken we kennis met de joodse tradities en bezoeken we verschillende synagoges. Als de veiligheid het toelaat gaan we de Tempelberg op waar zich de El Aksa moskee bevindt en op de vrije zondag bent u in de gelegenheid om een christelijke kerk te bezoeken. Ook bezoeken we de christelijk historische plaatsen in Jeruzalem en gaan we naar het Holocaust museum, Yad Vashem.



In Bethlehem bezoeken we de Nassar familie en het project "The Tent of Nations". We krijgen een rondleiding en we horen hun visie op het thema "geweldloos verzet".

Op deze reis overnachten we in goede hotels en reizen we in een comfortabele bus met air conditioning. We gebruiken eenvoudige lunches. Er wordt volstaan met een fallafel, pizza of een sandwichlunch (niet inbegrepen in de reissom).

Helene en Anneke

Dag 1 – dinsdag 25 september - Amsterdam – Tel Aviv – Nazareth.

Rechtstreekse vlucht van Amsterdam airport naar Ben Gurion Tel Aviv.

Overnachting in Kibbutz Shaar Hagolan (2 nachten).

Dag 2 – woensdag 26 september - Meer van Galilea – Golan - Tsfat.

Meer van Tiberias (boottocht), berg van de Zaligsprekingen, Tabga, Kafernaum, Migdal, Bethsaida, eventueel picknick aan de Jordaan – over de Golan, Tsfat.

's Avonds uitleg / rondleiding kibbutz. Overnachting in Kibbutz Sha'ar HaGolan.

Dag 3 – donderdag 27 september - Kana – Nazareth – Jericho – Olijfberg

Kana - Nazareth – Lunch bij de Druzen. Jericho - doopplaats - Olijfberg.

Overnachting in Oost Jeruzalem, Holy Land hotel - 6 nachten.

Dag 4 – vrijdag 28 september - Bethlehem – Hebron – Jeruzalem - klaagmuur.

Bethlehem: Geboortekerk, velden van Efrata, gesprek en rondleiding bij Daoud Nassar. Hebron: Graven van de aartsvaders bezoek aan de moskee (indien de veiligheid dit toe laat) en de souks - Haas promenade. Shabbatviering bij de Klaagmuur en shabbat maaltijd bij Hineni.

Dag 5 – zaterdag 29 september - Qumran – Ein Gedi – Dode zee – Massada.

Bezoek synagoge Jeruzalem en we wonen een deel van een dienst bij.

- Qumran - Ein Gedi - Massada - Dode zee

Dag 6 – zondag 30 september - Vrije dag

Facultatief: tempelplein / El Aksa moskee. Verder de dag vrij en mogelijkheid om 's middags zelf een kerk te bezoeken in Jeruzalem.

Dag 7 – maandag 1 oktober - Christelijke plaatsen rondom Jeruzalem .

Graftuin - Joodse wijk, Simchat Thora bij de Klaagmuur, Christelijke plaatsen (Via Dolorosa, Getsemanee ea).



Dag 8 – dinsdag 2 oktober - Hadassah – Knesseth – Yad Vashem

Hertzel berg - Yad Vashem, gesprek met overlevenden van de holocaust, Hadassah ziekenhuis / Chagall ramen – we rijden langs de Knesseth / Menora.

Dag 9 – woensdag 3 oktober

Local Transfer BG. Terugvlucht naar Amsterdam.

Inschrijving en voorwaarden

Inbegrepen in de reissom

- Vlucht Amsterdam – Tel Aviv – Amsterdam.
- Airline en vluchttijden onder voorbehoud van beschikbaarheid -
- Visum (ter plaatse verkregen op de luchthaven)
- Luchthavenbelastingen / brandstof toeslag
- Accommodaties op basis van halfpension (ontbijt en diner)
- Vervoer per luxe touringcar op de reisdagen
- Entree gelden volgens het programma
- Lunch bij de Druzen
- Donatie Daoud Nassar
- Shabbatmaaltijd Hineni
- Nederlands sprekende Israelische gids
- Informatiebijeenkomst voorafgaand aan de reis

Niet inbegrepen in de reissom

- Lunches, behalve op dag 3.
- Fooiengeld € 65 pp. Fooi is een vast deel van het loon in Israel-
- Gids, chauffeur, personeel hotels -
- Drankjes - tijdens de maaltijden - en persoonlijke uitgaven
- Reis – en annuleringsverzekering
- Bijdrage Stichting Garantiefonds Reisgelden € 15,00 per boeking
- Administratiekosten
- Eventuele vluchttoeslag ivm loofhuttenfeest (nnb)
- Toeslag 1 persoonskamer € 518,-

*Fooienbedrag aan het eind van de reis te voldoen bij de reisleader
Dit is € 65,- per persoon. Graag gepast betalen in kleine coupures / euro's.*

Hotels of gelijkwaardig

25 tot 27 september	Tiberias, Kibbutz Sha'ar HaGolan
27 september – 3 oktober	Jeruzalem, Holy Land hotel

Accomodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid

Reissom

- ✓ De reissom bij 10 – 14 personen € 2153,00
- ✓ De reissom bij 15 – 19 personen € 1896,00
- ✓ De reissom bij 20 – 24 personen € 1776,00
- ✓ De reissom bij 25 – 29 personen € 1688,00
- ✓ De reissom bij 30 – 34 personen € 1680,00

Uw paspoort dient 6 maanden na terugkomst uit Israel nog geldig te zijn!



Informatie en aanmelding bij anneke@chayareizen.com / 06-53720539
en Ds. Wim Hortensius / hortensiusw@gmail.com

Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met Israel IDOED reizen te Doetinchem.