

Inspiratie - reis

“de navolging van Christus”

-in de voetsporen van Jezus-

10 daagse reis van 18 tot 27 oktober 2018

De Moderne Devotie is een kostbaar stuk religieus en cultureel erfgoed van Noord West Europa, ontstaan in Deventer en Zwolle. Het is de grootste hervormingsbeweging die Nederland ooit gekend heeft.

Thomas à Kempis (1380-1472) is wellicht de bekendste monnik van de Moderne Devoten. Hij woonde het grootste deel van zijn leven in het Agnietenbergklooster, waar hij *De navolging van Christus* schreef. Christus was zijn belangrijkste inspiratiebron.

Op deze reis ontdekken we dat de teksten van Thomas nog steeds actuele zeggingskracht hebben. In de omgeving waar Jezus leefde en werkte gaan we met elkaar in gesprek. Iedere dag behandelen we een thema terwijl we in de voetsporen van Jezus gaan en de historische plaatsen bezoeken.

Onder geestelijke begeleiding van Mink de Vries spreken we met elkaar over de kernwaarden van de Moderne Devotie. De beelden die Thomas beschrijft worden op deze manier tastbaarder en brengen ons dichterbij de Bron.

We overnachten in kloosters / guesthouses en proeven de sfeer van het kloosterleven. We gebruiken in de middag eenvoudige lunches; er wordt volstaan met een fallafel, pizza of sandwichlunch. Deze lunch / picknick wordt verzorgd door gids en chauffeur. Op dag 2 en dag 8 is de lunch inbegrepen in de reissom.

Op de volgende pagina's vindt u uitgebreidere informatie over de reis.

Anneke van der Meulen, reisbegeleiding

Helene Opatovski, nederlands sprekende gids

Dag 1 donderdag 18 oktober 2018

Thema: In gemeenschap met elkaar zonder verlies van identiteit.

Aankomst Ben Gurion airport Tel Aviv.

Overnachting Karmelietenklooster op de Carmel: Stella Maris Karmelieten Pilgrims house.



Dag 2 vrijdag 19 oktober 2018

Thema "Onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad. Godsvertrouwen en afgoden die je dwars kunnen zitten". Geroepen zijn of worden, uit je comfortzone stappen, wie bepaald wie je bent en wat je doet? Je omgeving, je familie of jezelf in relatie met God.

Omgeving Nazareth / Carmelgebergte. Bezoek Muchraka* (de plaats waar Elia de Baalpriesters overwon). Meggido (= Armageddon, plaats van de eindtijd volgens de Bijbel) of de Berg der afsprong*, bezoek Nazareth village met een Bijbelse lunch, Aankondigingskerk / St. Joseph's kerk.

Overnachting in Nazareth, St. Charles Guesthouse; we zijn te gast bij de Rosery sisters.



Dag 3 zaterdag 20 oktober 2018

Thema " Zorgen voor en zorg ontvangen in wederkerigheid, missionair in de samenleving? Omggaan met vergeving en genade. Geduldig wachten in afhankelijkheid.

We trekken rond het meer van Galilea. Berg der Zaligsprekingen* Kerk van de wonderbare spijziging* Kerk van het eerherstel van Petrus* Capernaum, Magdala*, boottocht op het meer van Galilea*.

Overnachting in Nazareth, St. Charles Guesthouse; we zijn te gast bij de Rosery sisters.



Dag 4 zondag 21 oktober 2018

Thema: de plaats van de wet, geschriften en profeten en de plaats van Jezus in het woord. De kernwaarden ervaring en openbaring in onze relatie met God, met onszelf en met de ander. Hoe spreken ervaringen en openbaringen tot ons? Hoe ontvankelijk zijn we daarvoor?

Bezoek aan Kana (eerste wonder van Jezus), berg Tabor (berg van de verheerlijking)*, op naar Jeruzalem via Jericho, Kas'r Jahud* (doopplaats Jezus bij de Jordaan).

Overnachting Beit Avraham Guesthouse in Jeruzalem.



Dag 5 maandag 22 oktober 2018

Thema Genezing en heling vandaag aan de dag. Pijn, lijden en eenzaamheid op je levensweg?

Jeruzalem: Olijfberg*, Dominus Fleuit* (de Heer weende), Getsemane*, Kedron dal, het bad van Bethesda*, Via Dolorosa, Heilige Grafkerk en Graftuin

Overnachting Beit Avraham Guesthouse in Jeruzalem.



Dag 6 dinsdag 23 oktober

Thema "iedereen hoort erbij. Hoe houden we iedereen aan boord? Gemeenschap, recht en goed doen.

Sionsberg: het Cenaklum (= zaal van het laatste avondmaal), Petrus in Gallicantu (= de verloochening van Petrus), de Joodse wijk met de Klaagmuur, het Tempelinstituut.

Overnachting Beit Avraham Guesthouse in Jeruzalem.



Dag 7 Woensdag 24 oktober

Thema: Navolging tot in de dood? Dragen wij een kruis in ons leven?

Bezoek Yad Vashem, Ein Carem*, Israel museum (de maquette van Jeruzalem op de vooravond van de val van de Tempel in 70) –

Overnachting Beit Avraham Guesthouse in Jeruzalem.



Dag 8 donderdag 25 oktober

Thema Hoe spreken we over Jezus en God? Vrijmoedig en/of calculerend?

Bethlehem: de herdersvelden*, Geboortekerk. Ontmoeting Daoud Nassar (Palestijnse christen en directeur van het vredesproject "The tent of nations". Lunch bij de familie Nassar.

Overnachting Beit Avraham Guesthouse in Jeruzalem.



Dag 9 vrijdag 26 oktober

Thema "leiderschap en geloof, nederigheid, deemoed, eenvoud, dienstbaar, zonder oordeel en verbindend.

Hoe hebben wij persoonlijk de navolging van Christus de afgelopen dagen ervaren? Begonnen op de Carmel, welke God dien jij?

Bezoek aan de Dode zee, Ein Gedi (David en Saul), Massada (zomerpaleis Herodus), Qumran: vindplaats Bijbelrollen.

Overnachting Beit Avraham Guesthouse in Jeruzalem.



Dag 10 zaterdag 27 oktober

Terugreis naar Nederland, bezoek Jaffo (Joppe/Jona) indien de tijd het toelaat. Afhankelijk van vluchttijd.



Inschrijving en voorwaarden

Inbegrepen in de reissom

- Vlucht Amsterdam – Tel Aviv – Amsterdam.
- Visum (ter plaatse verkregen op de luchthaven)
- Luchthavenbelastingen / brandstof toeslag
- Accommodaties op basis van halfpension (ontbijt en diner)
- Vervoer per luxe touringcar
- Bijbelse lunch in Nazareth village op dag 2
- Lunch bij Daoud Nassar in Bethlehem op dag 8
- Entree gelden volgens het programma
- Nederlands sprekende Israelische gids
- Informatiebijeenkomst voorafgaand aan de reis

Niet inbegrepen in de reissom

- Fooiengeld € 90 pp (vast onderdeel van het loon in Israel).
- Gids, chauffeur, hotelpersoneel, kofferboys, Daoud Nassar -
- Lunchgeld € 60 pp
- Drankjes - tijdens de maaltijden - en persoonlijke uitgaven
- Reis - en annuleringsverzekering
- Bijdrage Stichting Garantiefonds Reisgelden € 15,00 per boeking
- Toeslag 1 persoonskamer € 138,-

Bedrag voor lunches en fooien voorafgaand aan de reis te voldoen bij reisleader

Dit is € 150,- per persoon.

Kloosters / Guesthouses (of gelijkwaardig)

Accommodatie	Plaats	Aankomst	Vertrek	Aantal overnachtingen
Stella Maris Karmelieten Pelgrims house	Carmel	19-10-2018	19-10-2018	1
St. Charles Guesthouse	Nazareth	19-10-2018	21-10-2018	2
Beit Avraham Guesthouse	Jeruzalem	21-10-2018	27-10-2018	6

Accommodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid

Reissom 18- 27 oktober 2018

- ✓ De reissom bij 15 – 19 personen € 1769,00
- ✓ De reissom bij 20 – 24 personen € 1636,00
- ✓ De reissom bij 25 – 29 personen € 1556,00

Uw paspoort dient 6 maanden na terugkomst uit Israel nog geldig te zijn!

Informatie en aanmelding bij anneke@chayareizen.com / 06-53720539

*Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met
Israel IDOED reizen te Doetinchem en My Tours, Israel.*

